

Skolebestyrelsens årsberetning august 2011 – august 2012

Tid til at skabe en skole med gode værdier.

Vores første år kunne vi "læne" os op ad, at vi alle var nye i skolebestyrelsen, med en ny skoleleder. Efter et år kan man ikke bruge den kommentar til ret meget, og det er tid til at få gennemført nogle af de ideer og værdier, vi hver i sær havde haft, og som var årsag til at vi stillede op til skolebestyrelsen.

Børns folkeskoleuddannelse er meget vigtigt, ikke mindst for os forældre, og hvis vi ikke har tillid til vores børns folkeskole, vil mange af os, efter et stykke tid, begynde at se os om efter et alternativ, og i vores skoledistrikt er der en del af alternativer at vælge imellem.

Nu er det jo ikke sådan at man bare går ud og bruger en halv eller hel million kroner ekstra, på kvalitet, trivsel og vældfærd. Og da i særdeleshed ikke på en folkeskole i Rebild kommune, tvært imod, skolen stod med en gæld fra før denne skolebestyrelses tid, der skulle afvikles inden der kunne blive råd til "flødekager".

Den gæld blev afviklet i 2011 / 2012, ved hjælp af nøjsomhed og en stor indsats fra personalet, hvilket vi i skolebestyrelsen er dybt taknemmelige for.

Skoleårets gang.

August 2011.

Undervisningsministeriet iværksatte en landsdækkende kampagne ved navn "Det er bedst når alle er her". Skolen mener at det er en god ide at sætte fokus på emnet, og et af de nye tiltag blev at der blev ført timeprotokol i de største klasser.

Trivselsambassadørerne blev konstitueret til det nye skoleår, og var klar til endnu en sæson med lektiecafe mm.

Der blev sat gang i lockerne, der er skabe til at lukke sin bærbare computer ind i. Lockerne er ikke ejet af skolen, men af et ekstern firma, der lejer skabene ud til eleverne / forældrene. En super ide, der bl.a. stammer fra dialogmøde 2011.

Fra politisk side er der ønskede om at udbyde rengøring på skolerne. I vores høringsvar til politikerne, gav vi udtryk for af vi ikke ønsker rengøringen udbudt, og det af flere årsager. Dels har vi på skolen et synligt rengøringspersonale, som vi mener resultere i at eleverne tænker mere over hvor meget de sviner, og roder, da de jo kender personaler der skal gøre rent efter dem. Ligeledes er det et meget ansvarsbevidst personale der er ansat, og er der en elev der har brug for at blive trøstet kan de som regel også afse tid til dette. Disse værdier kan man ikke gøre op i kroner og øre, og politikerne lytte til os, og udbudet blev forkastet.

September 2011.

Der arbejdes videre på projekt "det er bedst når alle er her" Det blev drøftet i skolebestyrelsen om det er en god ide at der er forældre, der tager elever ud af skolen uden for de officielle ferier, og om det emne er der både for og imod, dog er der enighed om at det ikke er lærers pligt at lave en plan over kommende lektier, men udlevere opgaver, vil eleven selvfølgelig kunne få efterfølgende.

Alle skolebestyrelser far inviteret til et individuel dialogmøde med børne- og ungeudvalget, samt dele af forvaltningen.

Mødet gik godt, og vi fik gjort dem opmærksom på at vores indstilling til tingene er at arbejde med en positiv tankegang, og ikke kun se på det negative, og gå rundt og frygte det værste.

Oktober 2011.

Pga. skolens jubilæum i 2012, opstartes div. Tiltag til dette arrangement.

November 2011.

Der arbejdes på at planlægge dette skoleårs dialogforum.

December 2011.

Ny skolestruktur blev sendt i høring, og i vores høringssvar beskrev vi at vi ikke ønskede vores skoledistrikt mindre, med tvært imod, ønsker vi det større, og vi har de fysiske rammer til at løfte opgaven.

Torben Andersen fik tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen. I stedet tiltrådte suppleant Steen Faber.

Kvalitetsrapporten er blevet offentliggjort, og vi ligger i den pæne ende.

Som et nyt tiltag, lavede vi et åbent hus arrangement for kommende elever i børnehaveklassen og deres forældre. Arrangementet blev en succes, og det besluttes at gentage det til næste år.

Januar 2012.

Organisering af jubilæumsfesten tager for alvor form, der nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra skolebestyrelsen, elevrådet, medarbejdere og lederteamet.

Forvaltningschef for Børn- og unge forvaltningen, Per Larsen fratræder ½.

Der arbejdes på at ændre busruter / -tider, da det er et problem for elever fra vores eget skoledistrikt at blive transporteret til og fra skole med en rimelig transport tid, og vi mener i skolebestyrelsen at man kan diskutere om der er et reelt transporttilbud til elever fra specielt Sønderup området. Der er i flere tilfælde givet udtryk for vores frustrationer, men det er ikke lykkedes os at få hverken forvaltninger eller politikere til at tage sagen alvorlig, og gøre noget ved det.

Som en del af projektet "Det er bedst når alle er her" er det blevet besluttet at 14 dages fravær medføre henvendelse til hjemmet. Det er forældrenes ansvar at få børnene i skole, og det er skolens ansvar at følge op på fravær.

Februar 2012.

Ændring af skoledistrikter blev sendt i høring, og der blev arbejdet med høringssvar, til dette.

Der blev vedtaget en ændring vedr. politik for klasseforældreråd, for at sikre fejl og misforståelser under administrationen af en eventuel klassekasse.

Det overdragede underskud blev indhentet, hvilket vi selvfølgelig, er stolte af, også selv om vi ikke mente at gælden tilhørte Suldrup skole, og at vi hellere havde set pengene blive brugt på kvalitet og trivsel for elever og lære.

Logo konkurrence blev udskrevet, da det tidligere blev besluttet at skolen trænger til et nyt logo. Vinderlogoet bliver offentliggjort til jubilæumsfesten.

Der blev afholdt dialogmøde, hvor der blev drøftet følgende emner:

- Det er bedst når alle er her.
- Sociale medier.
- Inklusion.

Mødet gik rigtig godt, lige som sidste år, og skolebestyrelsen fik mange indtryk at arbejde videre med.

Marts 2012.

Som en trolde af en æske, kom det lige pludselig på dagsordenen at en del af vores skoledistrikt skulle ligges under Øster Hornum, og der blev virkelig knoklet, med at arrangere dialogmøde med lokale foreninger, underskriftsindsamlinger, dialogmøde med politikere mm. For dette forslag var dog noget af det mest tumpede vi længe havde set, og man kan dårligt forstille sig at dette forslag ville være kommet så langt hvis ikke der havde siddet 2 lokalpolitikere fra Øster Hornum i Børne- og ungeudvalget.

Det viste sig heldigvis at den sunde fornuft sejrede, og kun en lille del der ligger meget tæt på Øster Hornum skole blev flyttet.

På dialogmødet var der et fantastisk fremmøde, fra både politikere, Suldrup skole tilhængere, men også forældre repræsentanter fra det område der ønskede at blive flyttet, var pænt repræsenteret.

Under velkomsten blev der appelleret til at holde en saglig og ordentlig tone, som de fleste da også overholdt.

Vi havde fra skolebestyrelsens side besluttet at der ikke blev tid til at tage emnet op med bustransporten, men da en af politikerne (behøver nok ikke nævne hvor han bor) sagde til os at vi jo skulle se på at vi fra Sønderup egnen havde et temmelig stort antal elever der valgte andre skoler, indbød han jo selv til at få en knock-out, og så fik de hele remsen, om hvor elendigt buskørslen er organiseret, og hvor gunstige det er at komme til og fra skole i Haverslev, når man bor i Sønderup, ja faktisk så gunstige at der var blevet oprettet

en ekstra rute. Det var der underligt nok ikke nogle af politikerne der kendte til, (de må jo ikke læse høringsvar særlig godt), og de lovede alle at det skulle der ses på, for det kunne da ikke være rigtig.

Det troede vi så på. (i skrivende stund august 2012, er der dog ikke sket det mindste, og vi har kun modtaget hvad vi mener, er dårligere undskyldninger, og useriøse ideer).

Internt blev der i skolebestyrelsen, drøftet hvad vi skulle sætte fokus på, da vi ønskede at sætte mål, der er opnåelige, og vi lavede derfor en indbyrdes forventningsafstemning.

April 2012.

Efter en meget hård marts måned foregik april noget mere stille og roligt. Der blev arbejdet med forventningsafstemningen, muligheden for politisk indflydelse, og ønsket om at opsnappe eventuelle bagholdsangreb på vores skoledistrikter mm.

Maj 2012.

Der forsøges opfølgning på problematikken, vedr. buskørsel, endnu engang uden held.

Vi afgiver svar på høring, vedr. Aftaler om procedure og ansvar, hvor vi bl.a. bakker op om et reelt frit skolevalg, og kommentere vores holdninger til kontraktforhold, byrådets ansvar mm.

Juni 2012.

Ingen referat på skolen hjemmeside.

På Skolebestyrelsens vegne

Kim Mathiesen